

Historien om Hald Ege Idrætsforening

En sommerdag i 1965 oppe på ”Lyngparken”, ”Du skal klippe der, Knud”, siger Lars og peger mod en lyngtot. Knud klipper med hæksaksen. Samtidigt triller en bold hen mod dem og da Lars hæver armen og vil sparke til bolden, ser han til sin forfærdelse, at blodet fosser og yderste led på højre langfinger mangler.

Lars Nielsen, oldfruens dreng, var vistnok den der havde indkaldt os drenge til at komme med gren-og hæksakse, så vi kunne få det værste lyng væk på arealet oven for Kolbækken i ”Haven”, ca. 100 meter vest for Teglårdsvejs udmunding i Egeskovvej.



På dette kortudsnit ses (det røde kryds), hvor Lyngparken og den senere ”rigtige” fodboldbane var placeret.

Lars fik viklet noget stof rundt om fingeren af Søren Daniel og løb hjem, hvilket ikke var godt for hjertet pumper hurtigere i løb. Lars kom på skadestuen, men yderste led af fingeren stod ikke til at redde. Heldigvis var det ikke altid det foregik så dramatisk når vi var på Lyngparken.

Vi drenge i Hald Ege manglede et sted at spille fodbold. Der var godt nok en fint græsareal på afd. B., men daværende inspektør Stryhn og den strenge gartner Lund tolererede ikke at græsset blev betrådt, ukrudt ville de heller ikke se. Der blev brugt giftige ukrudtsmidler, derfor lukkede Hald Eges vandværk nogle år senere, da de sandede jorder tillader hurtig nedsivning af giftstoffer til grundvandet.

Lyngparken var resterne af en tidligere anlagt fodboldbane og måske var der her, Hald Eges første forening FFF (Folkekurens Fodsports Forening) oprettet i 1926 spillede. Arealet hørte under Kuren, men her fik vi trods alt lov at spille med nogle 4*4 stolper som mål. På grund af den halvlange lyng, var vi indkaldt til fællesklipning den dag i 1965. Ej heller Hald Ege Skole havde en fodboldbane, det fik den først i 1977. Mulighederne for at spille i klubfodbold i 1966 var i Skelhøje, Finderup, Ravnstrup, SIK, og VFF. Men i takt med Hald Ege bys udvidelse i 1966/67 og på det tidspunkt børnerige familier i Hald Ege og Bækkelund opstod tanken om at danne HALD EGE IDRÆTSFORENING.

I min søgen efter konkrete oplysningen om foreningen har jeg talt med forskellige personer. Alle nævnt sidst i denne artikel. Det store gennembrud kom da kassereren i Ravnsbjerg I.F., Ole Jensen, ringede på min dør og overrakte mig en stor (30*47 cm.) protokol. Han havde fundet protokollen i klubhuset i Ravnstrup og på vegne af Ravnsbjerg I.F. ville han gerne forære den til Hald Ege Samlingen. Jeg takkede og gik straks i gang med at læse de sirligt håndskrevne referater.

Der blev afholdt stiftende generalforsamling i Centralskolens frokoststue i kælderen, d. 27. september 1967 (fire dage før der samme sted blev afholdt festmiddag for indvielsen af Hald Ege Kirke) med ca. 30 fremmødte. Der var en debat om, hvor man skulle anlægge fod-og håndboldbaner. Et forslag var at anlægge dem der hvor den nuværende sportsplads ved skolen ligger, men det ville blive for kostbart at planere marken og det ville koste 500,-kr. i leje pr. år. I stedet blev det foreslået at spørge Forsorgscentret om arealet ved Lyngparken. Den kommende bestyrelse skulle sende en ansøgning til inspektøren. Derefter var der valg til en bestyrelse. Følgende blev valgt: Per Bohnsen, Peter Alsted, Jørn Mandrup Harritz Jensen, John Jensen, Inger Nielsen, Jytte Kidmose og Hjalmar Andersen og som suppleanter: Ole Kidmose og Poul Erik Sørensen. Alle unge under 25 år. I referatet ses, at man påtænkte oprettelse af en støtteforening af *forældre*.

Torsdag d. 5. oktober var der konstituerende bestyrelsesmøde hos John Jensen på Niels Bugges Vej 9. Formand blev Jørn Mandrup Harritz Jensen fra Bækkelund, næstformand Peter Alsted fra Trinbrætvej 16, kasserer Per Bohnsen fra Niels Bugges Vej 7 og sekretær blev Hjalmar Andersen fra Herningvej nu Egeskovvej 25.

Der blev afholdt ordinær generalforsamling d. 25. oktober 1967 i Rundbuesalen på afd. B. Sognerådet havde af en eller anden grund afslået, at den nystartede forening kunne låne kældersalen på skolen, i stedet lånte man Radioskolens spisesal i det gamle officerscasino i pav. 45-A. (Se evt. placeringen i bogen ”Hald Ege 1917-2017”)

Der var i den kommende periode hektisk aktivitet med at overbevise inspektør Stryhn om, at Lyngparken skulle omdannes til en græsbane. Ole Kidmose har fortalt mig, at han og nogle andre havde forstået på souschefen, Henning Sørensen, Trinbrætvej 5, at tilladelsen var givet, hvorfor de fældede nogle træer deroppe. Da det kom Stryhn for ører, fik Ole en halv times overhaling af den temperamentsfulde inspektør. Ugen efter gav han dog tilladelse til anlæggelse af banen, sikkert under påvirkning af Henning Sørensen. John Jensen skaffede gennem sin familie entreprenørmaskiner til planering af banen. Hans kone Kirsten syede senere de gule hjørne-og linjedommerflag. Fra Røhr Lauritzens skov blev der leveret træ til målene, som blev fremstillet i haven nede ved Kidmose på Herningvej 22. De skulle være med net, så dommerne ikke var i tvivl om hvornår der var mål. Jørgen Alsted foretog opmåling og nivellering af banen, som skulle stå klar til brug til efterårs sæsonen i 1968. Klubdragten blev: gule trøjer, sorte bukser og sort/gul stribede sokker, måske inspireret efter Borussia Dortmunds spilledragt.

HEI's fodboldafdeling indmeldes i J.B.U. (Jydsk Boldspil Union) med et senior og et drengefodboldhold. J.B.U. stiller betingelsen, at foreningen har en fodboldbane. Bestyrelsen overvejede at søge dispensation til at spille alle udekampe i foråret 1968, så græsset kunne gro og sætte sig på den nye bane, og alle hjemmekampe i efteråret. Enden blev, at man spillede hjemmekampene i foråret på Finderup stadion. HEI's håndboldafdeling indmeldes i V.A.G. (Viborg Amts Gymnastikforening). I referatet fra bestyrelsesmødet d. 23. oktober 1968 er det nævnt at ”senior og drengehold har klaret sig hæderligt i J.B.U.'s turnering og håndboldafdelingen har haft en særdeles god sæson i VAG's turnering”.

I en artikel i VAG-POSTEN: GODT MOD, 17. årgang – nr. 1 – januar 1969, blev formanden Jørgen Harritz Jensen, og to nye bestyrelsesmedlemmer Anne Marie Bjerre og Henning Sørensen spurgt om der var mulighed for at benytte en kommunal idrætsplads? ”Nej, vi har fået den omtalte gamle boldbane stillet til rådighed af Forsorgscentret, og i løbet af det sidste år har vi fået arealet, tilsået og godet ved frivillig arbejdskraft. Alligevel løb udgifterne op i ca. 4000 kr., som er klaret over foreningens drift i løbet af det første år. Pladsen er kun på 1 ha og løser ikke vores pladsbehov i al fremtid, men den kan bruges indtil kommunen ser sig i stand til at stille en større plads til rådighed”.



Her ses nogle piger der træner håndbold på "Lyngparken".

Da Jørgen Harritz Jensen indkaldes til militæret i starten af 1969 overtager Henning Sørensen formandsposten. I hele 1969 er der hektisk aktivitet med drenge-junior og seniorhold i både håndbold og fodbold, samt pige-junior og seniorhold i håndbold og gymnastikhold der træner i skolen gymnastiksal og der trænes også i den nye hal i Frederiks. Da der var

hård belastning på græstæppet på Lyngparken af både fod- og håndboldkampe besluttedes det, at udendørstræningen i fodbold skulle ske på græsset helt ned ved Kolbækken. (markeret med blåt på kortet) Mange husker endnu da seniortræneren Lars Kruse (3. divisionsmålmanden fra VFF) gav Christian "Røde" Jensen en skuldertakling så den "røde" styrtede på hovedet ned i Kolbækken. Af andre sjove eksempler fra året 1969 kan nævnes: Et drengehold ankom til Lyngparken, men nægtede at spille og nedlagde protest til J.B.U. da der ikke var omklædningsfaciliteter. Protesten blev ikke taget til følge og holdet tabte 3-0. I J.B.U.'s love stod der ikke noget om at en klub skulle have omklædningsfaciliteter, men derimod en fodboldbane. En søndag formiddag kl. 10.00 skulle serie 5 holdet spille mod en anden nystartet klub B67. Da kampen blev blæst i gang var der kun ankommet 8 spillere fra Søndermarken, de sidste dukkede op i løbet af kampen.

Det sidste referat i protokollen er dateret d. 6. juni 1969 og omhandlede, hvor mange haltimer man ville søge om i Frederiks. På dette tidspunkt i 1969, har man sikkert i både Finderup, Ravnstrup og Hald Ege talt sammen om både den praktiske og økonomiske gevinst med en større idrætsforening.

På et møde i Finderup Forsamlingshus den 2. februar 1970 stiftedes Ravnsbjerg Idrætsforening ved en sammenlægning af idrætsforeningerne i Ravnstrup, Finderup og Hald Ege. Første formand blev Henning Sørensen fra Hald Ege. (Se evt. mere på [Ravnsbjerg IF's hjemmeside](#))

Specielt tak til Jørgen Harritz Jensen, John og Kirsten Jensen, Finn og Anna Pallisgaard, Ole Kidmose, Lars Nielsen, Ole Jensen og Ravnsbjerg IF for oplysningerne til denne artikel.

I [Hald Ege Samlingen](#) kan man nu se og læse i protokollen.

Poul Harald Christensen.